

MARTINIGEMEENTE BOLSWARD – 19 APRIL 2026

Derde zondag van Pasen – Jubileum én afscheid van de Martinicantorij

kleur: wit

Orgelspel

Stil gebed voor kerk en consistorie

Welkom en aansteken van de kaarsen

Tijdens het aansteken zingt de cantorij: Lead me Lord

Lead me, Lord, lead me in Thy righteousness;
make Thy way plain before my face.
For it is Thou, Lord, Thou Lord only,
that makest me dwell in safety.

muziek: Samuël Wesley

wij gaan staan

Drempelgebed

- o. Onze hulp is in de Naam van de Heer
- A. die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- o. Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
- A. zegen ons ook met uw licht!**
- o. Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst
aan het donker afdwingt,
- A. zegen ons ook met uw licht.**
Amen!

Aanvangspsalm 150

Groet

Inleidende woorden

Gebed om ontferming en loflied

- v. Laten we de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en Zijn Naam prijzen, want Zijn liefde duurt tot in eeuwigheid.
..... Zo bidden wij:

a. Lied 299f

Kindermoment

terwijl de kinderen de kerk uitgaan, zingen wij:



Wij gaan voor e-ven uit el - kaar
en de - len nu het licht
Dat licht ver-telt ons iets van God
Op hem zijn wij ge - richt.



Straks zoe - ken wij el - kaar weerop
en elk heeft zijn ver - haal
Het licht ver - bindt ons met el - kaar
Het is voor al - le - maal.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing – Efeziërs 5: 13 – 20

Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:

Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitpattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Lied 645: 1, 2, 5 en 6

Tweede Schriftlezing – Johannes 21: 15 – 18

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?'

Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.'

Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'

Nog eens vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?'

Hij antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.'

Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' en voor de derde maal vroeg Hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?'

Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield.

Hij zei: 'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.'

Jezus zei: 'Weid mijn schapen. Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'

Martinicantorij zingt: Veni Iesu

Kom, Jezus, mijn beste. Kom, Heer, kom, Ik houd van Jezus.

Kom, Jezus, hou van me. Kom, Oh, mijn beste Kom ,Jezus, hou van me.

Kom, Jezus, hou van me, ik kom Jezus. Mijn Liefde, ik kom, ik kom, Oh, mijn liefde.

Ik kom, mijn liefde. Ik kom in liefde.

muziek: Luigi Cherubini

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied 657

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Martinicantorij zingt een gebed om vrede:

Geef ons genadig vrede, Heer God, in onze tijd.

Er is immers niemand anders Die voor ons pal kan staan, dan U,

Onze God alleen

muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy

Mededelingen en aankondiging van de collecten

Inzameling van de gaven

Martinicantorij zingt: Herr, deine Güte reicht so weit

Heer, uw goedheid reikt zo wijd als de hemel,

uw liefde, uw trouw tot in de wolken.

muziek: Eduard August Grell

Kinderen komen terug

wij gaan staan

Slotlied 704

Allen: 1 en 3

Cantorij: 2

Zending en zegen

Afscheid van de Martinicantorij

Orgelspel